



Hervormde kerk Klaaswaal
24 december 2023
20.30 uur



KERSTNACHTDIENST

Thema: Waarom 'niet' komen?



Muziek voor de dienst

Zingen: Komt verwondert u hier mensen

Kom, verwonder u hier, mensen,
zie, hoe dat u God bemint,
zie vervuld der zielen wensen,
zie dit nieuwgeboren kind!
Zie, die 't woord is, zonder spreken,
zie, die vorst is, zonder pracht,
zie, die 't al is, in gebreken,
zie, die 't licht is, in de nacht,
zie, die 't goed is, dat zo zoet is,
wordt verstoten, wordt veracht.

Zie, hoe dat men met Hem handelt,
hoe men Hem in doeken windt,
die met zijne godheid wandelt
op de vleugels van de wind.
Zie, hoe ligt Hij hier in lijden
zonder teken van verstand,
die de hemel moet verblijden,
die de kroon der wijsheid spant.
Zie, hoe tere is de Here,
die 't al draagt in zijne hand.

Die de hemel heeft geschapen
en versiert het firmament,
moet hier in een kribbe slapen,
wordt in hooi en stro gewend.
Die de schone serafijnen
altijd heeft tot zijn gebod,
heeft de beesten als de zijnen,
laat zich steken in dit kot,
in de doeken, in de hoeken
van dit huiskens zonder slot.



O Heer Jesu, God en mense,
die aanvaard hebt deze staat,
geef mij wat ik door U wense,
geef mij door uw kindsheid raad.
Sterk mij door uw tere handen,
maak mij door uw kleinheid groot,
maak mij vrij door uwe banden,
maak mij rijk door uwe nood,
maak mij blijde door uw lijden,
maak mij levend door uw dood!

Zingen: Hoor de klokken in de toren

Hoor de klokken in de toren,
hier en daar en overal:
Jezus Christus is geboren
die zijn volk bevrijden zal!
Halleluja, halleluja, halleluja, amen.

Hoor de klokken, hoor ze klinken,
elke toren wijst omhoog:
zie de duizend sterren blinken –
God heeft mensen op het oog!
Halleluja, halleluja, halleluja, amen.

Hoor de klokken in de toren,
hoor ze zingen, hoog en laag;
Jezus is voor u geboren –
het is Christusfeest vandaag!
Halleluja, halleluja, halleluja, amen.



Openingsgebed en welkom

Zingen: Verwacht de komst des Heren

Verwacht de komst des Heren,

o mens, bereid u voor:
reeds breekt in deze wereld
het licht des hemels door.
Nu komt de Vorst op aard,
die God zijn volk zou geven;
ons heil, ons eigen leven
vraagt toegang tot ons hart.

Bereid dan voor zijn voeten
de weg die Hij zal gaan;
wilt gij uw Heer ontmoeten,
zo maak voor Hem ruim baan.
Hij komt, – bekeer u nu,
verhoog de dalen, effen
de hoogten die zich heffen
tussen uw Heer en u.

O Jezus, maak mij arme
in deze Heil'ge tijd
uit goedheid en erbarmen
zelf voor uw komst bereid.
Laat dit bestaan uw stal,
dit hart uw kribbe wezen,
opdat nu en na dezen
ik U lofzingen zal.



Zingen: O kom, o kom Immanuël

O kom, o kom, Immanuël,
verlos uw volk, uw Israël,
herstel het van ellende weer,
zodat het looft uw naam, o Heer!

Weest blij, weest blij, o Israë!l
Hij is nabij, Immanuël!

O kom, Gij sleutel Davids, kom
en open ons het heiligdom;
dat wij betreden uwe poort,
Jeruzalem, o vredesoord!
Wees blij, wees blij, o Israë!l
Hij is nabij, Immanuël!

O kom, die onze Heerser zijt,
in wolk en vuur en majesteit.
O Adonai die spreekt met macht,
verbreek het duister van de nacht.
Wees blij, wees blij, o Israë!l
Hij is nabij, Immanuël!

Lezing: Lukas 2 vers 1-5

1 En het geschiedde in die dagen dat er een gebod
uitging van keizer Augustus dat heel de wereld
ingeschreven moest worden. 2 Deze eerste
inschrijving vond plaats toen Cyrenius over Syrië
stadhouder was. 3 En ze gingen allen
op weg om ingeschreven te worden,
ieder naar zijn eigen stad. 4 Ook Jozef
ging op weg, van Galilea uit de stad
Nazareth naar Judea, naar de stad van David, die
Bethlehem heet, omdat hij uit het huis en het
geslacht van David was, 5 om ingeschreven te
worden met Maria, zijn ondertrouwde vrouw, die
zwanger was.



Zingen: In Bethlehems stal

In Bethlehems stal lag Christus de Heer,

in doeken gehuld, als kindje terneer.
Voor Hem was geen plaats meer in herberg of huis.
Zijn wieg was een kribbe, zijn troon was een kruis.

Zo arm werd de Heer, der engelen Heer,
die zondaren mint, zo nameloos teer;
die hun wil vergeven, hoeveel het ook zij:
zo arm werd de Heiland voor u en voor mij.

Lam Gods, voor de schuld der wereld geslacht,
dat eens aan het kruis voor mij hebt volbracht;
ik kniel voor uw kribbe met dankend gemoed,
en breng U eerbiedig mijn zeg'nende groet.

U wijd ik mijn vreugd, mijn leven, mijn hart,
bij U wil ik zijn in blijdschap en smart.
Geef Gij mij een harte dat steeds U bemint,
dan ben ik van nu aan voor eeuwig Gods kind.

Lezing: Lucas 2 vers 6 en 7

6 En het geschiedde, toen zij daar waren,
dat de dagen vervuld werden dat zij baren
zou, 7 en zij baarde haar eerstgeboren
Zoon, wikkelde Hem in doeken en legde
Hem in de kribbe, omdat er voor hen
geen plaats was in de herberg.

Zingen: Er is een Kindeke geboren op aard'



Er is een Kindeke geboren op aard';
er is een Kindeke geboren op aard';
't kwam op de aarde voor ons allemaal,
't kwam op de aarde voor ons allemaal.

't Kwam op de aarde en 't had er geen huis;
't kwam op de aarde en 't had er geen huis;

't kwam op de aarde en 't droeg al zijn kruis,
't kwam op de aarde en 't droeg al zijn kruis.

Er is een Kindeke geboren in 't stro;
er is een Kindeke gebo-ren in 't stro;
't lag in een kribbe, bedekt met wat hooi,
't lag in een krib-be, bedekt met wat hooi.

Zingen: Nu zijt wellekome

Nu zijt wellekome, Jesu, lieve Heer,
Gij komt van also hoge, van also veer.
Nu zijt wellekome van de hoge hemel neer.
Hier al op dit aardrijk zijt Gij gezien nooit meer.
Kyrieleis.

Christe Ky_ri-eleison, laat ons zingen blij,
daarmed' ook onze leisen beginnen vrij.
Jezus is geboren op de heilige kerstnacht
van een maged reine, die hoog moet zijn geacht.
Kyrieleis.

Herders op den velde hoorden een
nieuw lied,
dat Jezus was geboren, zij wisten 't niet.



'Gaat aan gene straten en gij zult Hem vinden klaar.
Beth'lem is de stede, daar is 't geschied voorwaar.'
Kyrieleis.

Lezing: Lucas 2 vers 8

8 En er waren herders in diezelfde streek, die zich ophielden in het open veld en 's nachts de wacht hielden over hun kudde.

Zingen: 't Was nacht in Betl'hems dreven

't Was nacht in Betl'hems dreven
een schone, stille nacht.
En trouwe herders bleven,
bij hunne kudd' op wacht;
en trouwe herders bleven,
bij hunne kudd' op wacht.

De Heiland is gekomen,
in Betl'hems kleine stal,
die voor miljoenen vromen,
een herder wezen zal;
die voor miljoenen vromen,
een herder wezen zal.

Zingen: Stille nacht, heilige nacht

Stille nacht, heilige nacht!
Davids Zoon, lang verwacht,
die miljoenen eens zaligen zal,
wordt geboren in Bethlehems stal,
Hij, der schepselen Heer,
Hij, der schepselen Heer.

Hulploos Kind, heilig Kind,
dat zo trouw zondaars mint,
ook voor mij hebt G' U rijkdom ontzegd,
wordt G' op stro en in doeken gelegd.
Leer m' U danken daarvoor.
Leer m' U danken daarvoor.

Stille nacht, heilige nacht!
Vrede en heil, wordt gebracht
aan een wereld, verloren in schuld;
Gods belofte wordt heerlijk vervuld.



Amen, Gode zij eer!
Amen, Gode zij eer!

Lezing: Lucas 2 vers 9-14

9 En zie, een engel van de Heere stond bij hen en de heerlijkheid van de Heere omscheen hen en zij werden zeer bevreesd. 10 En de engel zei tegen hen: Wees niet bevreesd, want zie, ik verkondig u grote blijdschap, die voor heel het volk wezen zal, 11 namelijk dat heden voor u geboren is de Zaligmaker, in de stad van David; Hij is Christus, de Heere. 12 En dit zal voor u het teken zijn: u zult het Kindje vinden in doeken gewikkeld en liggend in de kribbe. 13 En plotseling was er bij de engel een menigte van de hemelse legermacht, die God loofde en zei: 14 Eer zij aan God in de hoogste hemelen, en vrede op aarde,
in mensen een welbehagen.

Zingen: Hoor de Eng'len zingen d'eer

Hoor, de enge_len zingen de_ eer
van de nieuw geboren Heer!
Vrede op aarde, 't is vervuld:
God verzoent der mensen schuld.
Voeg u, volken, in het koor,
dat weerklinkt de hemel door,
zing met algemene stem
voor het kind van Bethlehem!
Hoor, de eng'len zingen d' eer
van de nieuwgeboren Heer!



Hij, die heerst op 's hemels troon,
Here Christus, Vaders Zoon,

wordt geboren uit een maagd
op de tijd die God behaagt.
Zonne der gerechtigheid,
woord dat vlees geworden zijt,
tussen alle mensen in
in het menselijk gezin.
Hoor, de eng'len zingen d' eer
van de nieuwgeboren Heer!

Lof aan U die eeuwig leeft
en op aarde vrede geeft,
Gij die ons geworden zijt
taal en teken in de tijd,
al uw glorie legt Gij af
ons tot redding uit het graf,
dat wij ongerept en rein
nieuwgeboren zouden zijn.
Hoor, de eng'len zingen d' eer
van de nieuwgeboren Heer!



Schriftlezing: Lucas vers 15 en 16

15 En het geschiedde, toen de engelen van hen weggegaan waren naar de hemel, dat de herders tegen elkaar zeiden: Laten wij dan naar Bethlehem gaan en dat woord zien dat er geschied is,
dat de Heere ons bekendgemaakt heeft. 16 En zij gingen met haast en vonden Maria en Jozef, en het Kindje liggend in de kribbe.

Zingen: Wij gaan met haast naar Bethlehem

Wij gaan met haast naar Bethlehem:
een kind is ons geboren!
Daar zien wij in een kribbe Hem
die zoekt wat is verloren;
een herder als een lam zo klein,
een koning die een knecht wil zijn;
Hij roept – maar wie zal horen?

Wij staan verbaasd in Bethlehem:
Is dit de goede herder,
de koning die met luider stem
zou spreken: Volk, trek verder,
trek uit de angst van slavernij,
de Eeuwige Trouwe maakt u vrij! –
is dit kind onze herder?

O God, laat ons in Bethlehem
geen grote woorden spreken
en zeggen: Wij behoren Hem
tenzij eerst is gebleken
dat wij bereid zijn om zo klein,

zo lijdzaam als dit lam te zijn
dat weigert zich te wreken.

Wij staan beschaamd. In Bethlehem
blijkt meer dan ooit tevoren:
de vrede is alleen aan Hem
die weerloos werd geboren.
Dit lam heeft ons geopenbaard
Gods rijk: een koning zonder zwaard.
Wie horen wil, die hore!



Lezing: Lucas 9 vers 17-20

17 Toen zij Het gezien hadden, maakten zij overal het woord bekend dat hun over dit Kind verteld was. 18 En allen die het hoorden, verwonderden zich over wat door de herders tegen hen gezegd werd. 19 Maar Maria bewaarde al deze woorden en overlegde die in haar hart. 20 En de herders keerden terug en zij verheerlijkten en loofden God om alles wat zij gehoord en gezien hadden, zoals tot hen gesproken was.

Zingen: Midden in de winternacht

Midden in de winternacht,
ging de hemel open
Die ons heil der wereld bracht,
antwoord op ons hopen.

Elke vogel zingt zijn lied,
herders waarom zingt gij niet
Laat de citers slaan,
blaast de fluiten aan
Laat de bel, laat de trom,



laat de beltrom horen:
Christus is geboren!

Vrede was er overal,
wilde dieren kwamen
Bij de schapen in de stal,
en zij speelden samen.

Elke vogel zingt zijn lied,
herders waarom zingt gij niet
Laat de citers slaan, blaast de fluiten aan
Laat de bel, laat de trom, laat de beltrom horen:
Christus is geboren!

Ondanks winter sneeuw en ijs,
bloeien alle bomen,
want het aardse paradijs
is vannacht gekomen.

Elke vogel zingt zijn lied,
herders waarom zingt gij niet
Laat de citers slaan, blaast de fluiten aan
Laat de bel, laat de trom, laat de beltrom horen:
Christus is geboren!

Zie daar staat de morgenster,
stralend in het duister
Want de dag is niet meer ver,
bode van de luister

Die ons weldra op zal gaan,
herders blaast uw fluiten aan
Laat de bel bim-bam, laat de trom

rom-bom
Kere om, kere om,
laat de bel-trom horen
Christus is geboren!



Overdenking: Waarom 'niet' komen?

Zingen: Ga met God en Hij zal met je zijn

Ga met God en Hij zal met je zijn,
jou nabij op al je wegen
met zijn raad en troost en zegen.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

Ga met God en Hij zal met je zijn:

bij gevaar, in bange tijden,
over jou zijn vleugels spreiden.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

Ga met God en Hij zal met je zijn:
in zijn liefde je bewaren,
in de dood je leven sparen.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

Dankgebed

Zingen: Ere zij God (staande)



Ere zij God, ere zij God
In den hoge, in den hoge, in den hoge
Vrede op aarde, vrede op aarde
In den mensen een welbehagen
Ere zij God in den hoge
Ere zij God in den hoge
Vrede op aarde, vrede op aarde
Vrede op aarde, vrede op aarde
In den mensen, in den mensen
Een welbehagen
In den mensen, een welbehagen
Een welbehagen.
Ere zij God, ere zij God

In den hoge, in den hoge, in den hoge
Vrede op aarde, vrede op aarde
In den mensen een welbehagen
Amen, amen.

Bij de deur zal een collecte zijn



Wij heten u ook welkom :

Eerste kerstdag

25 December 9.30 uur

Om 18.00 uur kerstfeest van de Zondagsschool

Tweede kerstdag

26 December 9.30 uur

*Heeft u nog vragen over de dienst of wilt u graag
verder praten?*

Email: j.weezel@chello.nl

